

Nylon



Rijetse

BROEK

is

EEN



SNOES.

BLOUSE

7-12-52

Berthe Riet

De Sintes klees is nu weer
 Dus weg is nu de rijmerij ^{voorbij}
 Maar om daar niet bij te blijven
 Moet ik er ook een wens in ^{schrijven}

Ik hoop dat in je levensbaan
 Alles zeer goed mag gaan
 Veel Heil en zegen
 Lang zal Rietje leven.

Je heer J.





Rietje

Konink

met de Rietje

Grueten

Rietje

Conin

1 Maart 1953

Schep vreugd in je leven
 houd steeds goede moed
 Dan gaat het in je leven
 wonderlichtig wel goed
 Want denken en denken, Riet
 Is niets voor je
 Maar raad je je herten en je
 goede sinnen met denkt.
 Dus zeg dat je leef met een
 glimlach op je gezicht
 Want door wordt je hart in
 beginspoed verlicht
 En leef dan steeds gelukkig en wel
 Dan gaat je leven voort recht door aan

21 Sept is de dag dat de wijnen
 Dus daar je goede wijnen maar
 voor bereidat

Je heer Theo



29 maart 1953

Leuke Rieetje

Rieetje is een naam voor een kind.
van de zijner twee van drie
en Min is er een van twee

Rieetje is een leuk kindje.
Zou echt wellicht schrijft
J. Brouwer Coos



14-5-53

Beste Piet

19 juni wat waren wij blij
Kregen wij een meisje tot slot van
de rij.

Natuurlijk ondeugend een beetje verwend
En moeder die is er it meest met content.
Want een meisjes voor de oude dag
En dan een die er wenen mag.
Een brodschap hier een brodschap daar
Maar Piet die speelt dat kans wel klaar
die is wel niet zo heel erg groot.
Maar al een flinke help in nood.
Piet dat het lang zo blijven mag
Tot steun van je ouders hun oude dag
Je zus J.



23 Ma. om 15.30
zijn dagen die
om ten minste
vragen.

24 Dec om 14.00
maakt je weten mag
je dat ook
vragen

Rozen verwelken
Schepen vergaan

Maar onze vriendschap
Blijft altijd bestaan.



Juni

: 9 van achter:
: 1 van voor:

Dat mag je niet vergeten hoor.



25 Juli 1959.

Lieve Joke.

Een lief klein wichtje
Dat was m'n nichtje
Je was zo'n klein propje
Met je kale kopje
Nu heeft iedereen 'n lol
Om je witte krullebol
Maar Joke lach met hen mee
Dan bent je altijd tevrede
Wees altijd vrolijk en lief
Dan blijf je ieders hartedief.



Tante Riet.